

**PINKSTERVIERING 2023**  
**De Kracht van de Heilige Geest**



**Zondagsschool 'Benjamin'**  
**D.V. zondag 21 mei in de Herv. Kerk te Oud-Alblas**  
**aanvang 14.00 uur**

## 1. Inleidend pianospel

## 2. Kinderen zingen : Ik moet weggaan

(refrein)

Ik ben bij je.

Ik ben bij je.

Ik ben teruggekomen.

En Ik heb mijn mooiste vuur  
voor jullie meegenomen.

Door het wonder van de Geest.

Vieren wij het Pinksterfeest.

Door het wonder van de Geest.

Vieren wij het Pinksterfeest.

Refrein

Door het wonder van de Geest.

Vieren wij het Pinksterfeest.

Door het wonder van de Geest.

Vieren wij het Pinksterfeest

## 3. Opening en gebed

## 4. Allen zingen : Psalm 119 : 3

*(Tijdens het voorspel wordt er een collecte gehouden van de Zondagsscholenbond: 'zaaien in de zomer')*

Och, *schonkt* Gij mij de *hulp* van *Uwen* Geest,

mocht *die* mij op mijn *paân* ten *leidsman* strekken!

'k Hield *dan* *Uw* wet, *dan* *leefd'* ik onbevreesd;

*dan* *zou* geen schaamt' mijn *aangezicht* bedekken,

*wanneer* ik steeds *opmerkend* *waar'* geweest,

hoe *Uw* *geboôn* mij *tot* *Uw* *liefde* wekken.

**5. Declamatie :** groep 1 en 2

*'t Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest,  
wij staan in vuur en vlam,  
want Hij, Die bij ons is geweest,  
werkt verder aan Zijn plan.*

*Wij gaan op weg, de wereld rond,  
er is geen houden aan.  
De woorden gaan van mond tot mond,  
voor ieder te verstaan.*

*De wonderen zijn om ons heen,  
ze waaien op de wind.  
't Is feest vandaag, voor iedereen:  
Een nieuwe tijd begint.*

**6. Kinderen zingen :** Heer Uw licht en Uw liefde schijnen  
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen,  
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.  
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!  
Schijn in mij, schijn door mij

Kom Jezus kom  
vul dit land met Uw heerlijkheid  
kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur  
zend Uw rivier  
laat Uw heil heel de aard vervullen  
spreek Heer Uw Woord  
dat het licht overwint.

Heer ik wil komen in Uw nabijheid  
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid  
door het bloed mag ik U toebehoren  
leer mij toets mij, Uw stem wil ik horen  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom  
vul dit land met Uw heerlijkheid  
kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur  
zend Uw rivier  
laat Uw heil heel de aard vervullen  
spreek Heer Uw Woord  
dat het licht overwint.

**Kinderen en gemeente zingen :**  
Staan wij oog in oog met U Heer  
Daalt Uw stralende licht op ons neer  
Zichtbaar, tastbaar word U in ons leven  
U volmaakt wie volkomen zich geven  
Schijn in mij, schijn door mij

Kom Jezus kom  
vul dit land met Uw heerlijkheid  
kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur  
zend Uw rivier  
laat Uw heil heel de aard vervullen  
spreek Heer Uw Woord  
dat het licht overwint.

7. **Schriftlezing :**  
Handelingen 1:6-9, Handelingen 2:1-8, Galaten 5:22-25
8. **Vertelling**
9. **Kinderen zingen :** Ik wens je  
Ik wens je liefde, blijdschap, vrede,  
en een heleboel geduld.  
Vriendelijkheid, goedheid,  
trouw en tederheid,  
dat jij jezelf beheersen zult.

Dat is de vrucht van de Heilige Geest,  
Die ons eeuwig leven geeft.  
Vrucht van de Heilige Geest,  
Die ons eeuwig leven geeft.

10. **Declamatie** : groep 3 en 4  
*Heilige Geest kom in ons midden,  
leer ons God te aanbidden,  
van U kunnen we veel leren,  
we willen alleen onze God eren.*

*Wilt U ons zo leiden door het leven,  
en U ons de wijsheid geven,  
leg de woorden in onze mond.  
Dan weten we dat het goed komt.*

11. **Kinderen zingen** : Samen in de Naam van Jezus  
Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

**Kinderen en gemeente zingen :**

Prijs de Heer', de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
Mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is Uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer.

**12. Declamatie :** groep 5 en 6  
*Wat is Pinksterfeest?*

*We vieren met het Pinksterfeest  
wat Jezus heeft beloofd.  
Na Mij komt de Heilige Geest  
voor ieder die gelooft.*

*Wie is de Heilige Geest?*

*De Heilige Geest is deel van God  
zoals water, ijs en stoom.  
hetzelfde zijn en toch uniek  
Hij hoort bij God en Zoon.*

*Wat doet de Heilige Geest?*

*De Heilige Geest geeft nieuwe kracht  
en troost je bij je pijn.  
Hij helpt je doen wat Jezus zegt  
en vriendelijk te zijn.*

**13. Afscheid van de kinderen van groep 8: Psalm 139:1**

Niets is, o Oppermajesteit,  
Bedekt voor Uw alwetendheid.  
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan;  
Wat ik beraad', of wil betrachten,  
Gij kent van verre mijn gedachten.

**14. Bijbels uitreiken en toezingen (staande) : Psalm 134 : 3**

Dat 's HEEREN zegen op u daal';  
Zijn gunst uit Sion u bestraal';  
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer,  
Looft, looft nu aller heren HEER.

**15. Dankgebed**

**16. Allen zingen:** Breng ons samen  
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
Die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in Uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Fijn dat u er was, wij wensen u Gezegende Pinksterdagen toe.

Collecte actie van de zondagsscholenbond: 'Zaaien in de zomer'.



Zondagmiddag 4 juni wordt er voor alle kinderen van de zondagsschool een afsluitmiddag georganiseerd met het thema 'zending'. Na deze middag hebben de kinderen zomervakantie. De zondagsschool hoopt weer te beginnen op D.V. 27 augustus 2023 om 13.45 uur in de Groen van Prinstererschool.



Hartelijke groet,  
Daniël, Annie, Lydia, Leendert, Gijs, Deborah, Johan,  
Rieneke, Elseline, Willianne, Marianne en Corinda





